

Doel en realisatie

Deze website heeft als voorlopig doel om in kaart te brengen alle gereformeerde kerken en groepen met als grondslag Schrift en Belijdenis (3 formulieren van eenheid) en om het proces van het werken aan eenheid te bevorderen van alle gereformeerde belijders die bij elkaar horen in 1 (zichtbare) Kerk die zich gebonden weet aan de Dordtse kerkorde. De wens is om op termijn mogelijkheden te inventariseren om het proces van toenadering te stimuleren. Wellicht hoort daar ook bij om de belangrijkste verschillen te inventariseren.

Ook zullen websites en weblogs van allerlei particuliere personen er in worden opgenomen die zich binnen of rondom deze kerken of groepen bewegen. Daar zijn ook enkele websites bij van particulieren die veel zorgen hebben over de GKV, maar absoluut niet denken aan afscheiden, ja dit zelfs zonde noemen.

Op de homepage, rechts onderin, zijn diverse links opgenomen van zeer diverse informatieverstrekkers (weblogs, nieuwsbladen, kenniscentra en overige). Het betreft bronnen van informatie over hoe (uiteenlopend) gedacht wordt binnen algemeen gereformeerde kringen over diverse onderwerpen.

Inhoud site

Werken aan eenheid houdt in: eenheid nastreven binnen de gereformeerde belijdenis (Drie Formulieren van Eenheid). Daarom komen we juist in de artikelen op voor trouw aan de leer van de Bijbel zoals die wordt samengevat en nagesproken in die belijdenis. Het doel is dus niet om eenheid te krijgen van zoveel mogelijk mensen door zo weinig mogelijk binding aan de leer van de Bijbel. De eenheid heeft bij ons allereerst betrekking op de eenheid in de belangrijkste leerpunten van de Bijbel. We zijn er van overtuigd dat als we het daarover eens zijn, we ons vervolgens ook metterdaad laten vergaderen tot één kerk.

De redenen dat we zoveel aandacht besteden aan de verkeerde ontwikkelingen in de GKv zijn allereerst dat we proberen inzicht te krijgen en te geven van de ontwikkelingen die hebben geleid tot een kerk die steeds meer afstand neemt van Gods Woord. Omdat de GKv tot en met de jaren '80 'strak' gereformeerd was en vanaf de jaren '90 op allerlei gebied een enorme omwenteling ondergaat terwijl er maar door heel, heel weinig GKv-ers substantieel tegenstand wordt geboden, is het zeer leerzaam om te ontdekken wat de oorzaken zijn van die verkeerde veranderingen en hoe men binnen de GKv dat proces begeleidt en bovenal: hoe je als gereformeerde kerk in deze tijd die verkeerde ontwikkelingen en processen kunt weerstaan en zo mogelijk voorkomen. Ik verwacht namelijk dat vele (midden) orthodoxe kerken de GKv zullen volgen op korte of langere termijn.

Wie is verantwoordelijk voor deze site

De site gaat niet uit van een kerkelijke organisatie maar is vanuit particulier initiatief opgezet. We proberen regelmatig contact te onderhouden met hen die ook het proces van eenheid willen bevorderen.

Volgen laatste nieuws

Als u een nieuwsbrief wilt ontvangen, vult u dan uw gegevens in rechtsboven op het scherm onder 'NIEUWSBRIEF'.

Omdat we onze abonnees niet willen overbelasten met e-mails, sturen we zo weinig mogelijk nieuwsbrieven. Als er dan iets urgents is, mailen we ook de titels en korte omschrijving van de laatst geplaatste artikelen. De nieuwsbrief is dus heel geschikt voor degenen die niet regelmatig de website bezoeken en toch af en toe op de hoogte gehouden willen worden. De persoonlijke gegevens die u invoert, worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden.

Enige achtergrondinformatie over de initiatiefnemer van deze website:

Mijn naam is Johan Trip, heb mij in 1982 vrijgemaakt van een 'gemiddelde' Nederlands Hervormde kerk en ben lid geworden van de GKv. In 1990 getrouwd met mijn huidige vrouw kort nadat zij gedoopt is in de GKv. Dus: geen enkel familielid is lid (of lid geweest) van de GKv. We hebben de gevolgen van de secularisatie van de afgelopen eeuw aan den lijve ondervonden.

Vanaf zijn ontstaan was ik donateur van Woord en Wereld en in 1991 een van de mede-oprichters van de vereniging Reformanda. Daarna binnen deze vereniging enige jaren actief geweest als correspondent, eindredacteur en bestuurslid. Ook heb ik enkele jaren meegedraaid in de LWVKO (Landelijke Werkgroep Kerkelijke Ontwikkelingen). Ik was één van de ondertekenaars van de '[Oproep tot reformatie](#)' d.d. 12 februari 2003.

In 2003 hebben we ons als gezin vrijgemaakt van de GKv te Zwolle-centrum. In de DGK (hersteld) te Zwolle e.o. was ik eerst lid van het voorlopig bestuur, daarna ouderling en catecheet van de belijdeniscatechisanten. In 2005 zijn we, mijn vrouw en ondertussen 5 kinderen, verhuisd van Zwolle naar Emmen waar we nu lid zijn van DGK Emmen e.o. Ik voel me zeer betrokken bij het bevorderen van kerkelijke eenheid van alle gereformeerden die bij elkaar horen (3FvE) - vandaar deze website. Daarnaast probeer ik contacten te onderhouden met diverse groepen & brs. en zrs. op het gebied van het bevorderen van eenheid.

Ik werk op een administratiekantoor en doe de boekhouding, salarisadministratie en fiscale aangiften van bedrijven en eigenaars van bedrijven. Daarnaast geef ik (of heb ik gegeven) als invalkracht enkele uren les aan volwassenen (MBA - bedrijfsadministratie, jaarverslaggeving, belastingrecht, statistiek, etc.) en jongeren vanaf 16 jaar op MBO-niveau voor soortgelijke vakken.